

Trinitatis 2013

Tekster: Rom 11,32-36; Joh 3, 1-15

Salmer

403 *Denne er dagen*

397 *Trods længselens smerte*

-

492 *Guds igenfødte, ny-levende sjæle*

725 *Det dufter lysegrønt af græs*

At se Guds rige

Pinseånd

Det har lige været pinse og Guds ånd gennemstrømmer alt. Pinsen er, som en kollega en gang har sagt, som et 'big bang' – kæmpeeksplosion af nye indsigter og forbindelser.

Efter pinse har vi ikke bare fået ildtunger, men også nye øjne at se med.

Pinsebriller. Det vender jeg tilbage til.

Pinsen Ånd er den endegyldige forbindelse mellem himmel og jord. Og det er det, som Jesus henviser til i samtalen med Nikodemus.

Johannesevangeliet er egentlig et propagandaskrift til forsvar for, at sproget og betydningen af Guds væren i verden, stikker dybere end nogen af os kan fatte.

Selv en højlærd lærer i Israel har svært ved at fatte det, hører vi.

Der kom et menneske

Han kom som et menneske, hører vi. Han kommer med de spørgsmål til Gud, som vi vel alle sidder med. Dumme spørgsmål, vil vi vel sige. Hvordan, hvorfor, hvem og hvad?

Det er vigtigt, at evangelierne er så menneskelige, at de helt naturligt bygger et persongalleri op, som vi kan spejle os i med alle vore spørgsmål og dumheder.

Peter, der fornægtede Jesus, Judas, der forråbte ham og disciplene, der gang på gang får at vide, at de har al for lidt tro. Tak til dem og tak for Nikodemus.

Nikodemus kom om natten

Nu har vi sommer, alt er grønt og blomstrer, det er lyst – men Nikodemus kom om *natten* med sine spørgsmål.

Det er lidt lige som når små børn, lige inden de skal i seng, spørger deres forældre om alle de store ting:

"Mor, hvor mange stjerner er der bag ved månen? Far har du også en gang været lille som mig?"

Jeg hørte en gang en mor fortælle at hendes søn på 5 havde spurgt sin far: *"Far, hvem banker mit hjerte?"*

Alle disse forunderlige livsvigtige spørgsmål, som vi har svært ved at komme med i dagslyset, fordi vi synes, de er for underlige eller pinlige, ja, måske lidt dumme – de spørgsmål, de melder sig, når det bliver mørkt og natten kommer.

Dem stiller vi så i mørket. Men det vigtige er, at vi stiller dem til nogen, vi har tillid til. Det gjorde Nikodemus også. Han kommer til Jesus med sine spørgsmål, fordi han har tillid til ham.

Han ville helt sikkert aldrig have spurgt sine kloge kolleger om det samme. Her ville han være blevet buet ud.

Men ikke hos Jesus.

Hvorfor stiller vi egentlig ikke den slags spørgsmål i dagslys? Nej, for ingen har lyst til at fremstå som dum og søgende i dagslys.

Heller ikke Nikodemus. Så derfor kommer han om natten.

Hvornår kommer du til Gud med dine spørgsmål og dit liv? Er det også om natten? De fleste kommer til Gud, når det er nat i deres liv. Når livet gør ondt. Når der skal rettes op, eller når det er så mørkt i ens liv, at man har mest brug for lys.

Natten og mørket er tiden for ro og spørgsmål. Nikodemus kommer med sit mørke og i mørke til Jesus.

Nikodemus var en klog og vis mand

Nikodemus var ikke et menneske, der var Hr. Hvem-som-helst. Han var medlem af det jødiske råd. En klog mand. Men i ly af natten stiller han alle de væsentligste spørgsmål. Også de dumme. Eller underlige spørgsmål.

Nikodemus spørger: Hvordan? Hvordan? Nikodemus spørger og spørger... Han vil ikke bare lade sig nøje.

Men det er noget underligt noget, som Jesus svarer. Og netop underligt i ordets oprindelige betydning:

Det, han siger, er *for-underligt*. Et sprog fyldt med undere og nyskabelser. Selv om man siger én ting, så har det, man siger flere betydninger.

En sprogfilosof, Ludvig Wittgenstein, har en gang sagt:

”Grænserne for mit sprog sætter grænserne for min verden”.

Det er der en sandhed i. Når mennesker i dag har så svært ved at tale om kristendommen i fuld offentlighed og om, hvad de tror på, ja, så er det vel udtryk for, at troen ikke er en del af deres verden.

Johannesevangeliet gør brug af en lang eksplosion af muligheder for at sprænge de menneskelige grænser.

Og han gør det med sproget. *Den, der ikke bliver født på ny, han kan ikke se Guds rige, siger Jesus. Hvad vil det sige?*

At blive født på ny fra oven

Hvad vil det sige, at blive født på ny? Egentlig står der i den græske tekst, som det ny testamente er skrevet på, at man skal blive født ”fra oven”!

Altså fødes på ny, åndeligt af Gud.

At fødes på ny betyder at blive født af Ånd. Fra oven.

Hvordan kan man så se, når man er født ”fra oven”?

Ja, når man får øjne at se med ”fra oven”, så kan man se mere end man kan med sin egen næsetip, som vi ellers er blevet rigtig gode til her i vores lille andedam i Danmark.

Når man kan se det hele lidt fra oven, så kan man se det hele i et større perspektiv, end bare lige ud fra mig og mit eget.

At kunne se fra oven, det er pinsens mission.

For når man kan se det hele lidt mere fra oven, så kan man hæve sig lidt op og ud over sine egne behov og følelser og begynde at bruge sine øjne på en ny måde.

Og det er netop det, som Jesus vil have os til: Ikke kun med vore egne kødelige øjne, men også med åndelige øjne.

Hvad kan vi så se, når vi udvider vores syn og ser fra oven?

Ja, så kan vi jo se, at naboen, stodderen, den fattige, den nødlidende også er et menneske. Så kan vi se Guds rige.

Men nu, vi kan jo ikke se Guds rige, præst.

Nej, men det er måske fordi vi har et helt forkert billede af, hvordan Guds rige ser ud! Guds rige er ikke et glansbillede. At se Guds rige er noget andet:

Se Guds rige: Idein: at se på græsk: i betydningen: At opleve, at have del i. Det handler ikke om at stå udenfor og betragte det uden at involvere sig. Ligesom du heller ikke bare kan gå ind og se et teaterstykke, høre en koncert uden at involvere dig, uden at opleve det.

At se i Guds riges betydning, betyder at *se med dig selv*. Det vil sige: At involvere sig.

Når man er født ovenfra, født på ny, så har man også fået nye øjne at se med. Så kan man se Guds billede i ethvert menneske.

Selv om der i mange hjem i dag står nogle kæmpestore fladskærme og vi har fået adgang til internettet og ”er på”, så kan vi jo ikke se længere, rent menneskeligt, af den grund! Måske snarere tværtimod. Vi er efterhånden som mennesker blevet lige så flade som de fladskærme, vi bruger så meget tid ved.

At blive født af Ånd: At kunne se verden som Guds og handle på det. Det er at kunne se alt i den som skabt af Guds Ånd og gennemblæst.

Selv når vi kommer til Gud i ly af natten.

Amen.